

Kom je ook eens online samenlezen?

Kom je ook eens online samenlezen?

Iedere vrijdagochtend kun je van 11.00 tot 12.00 uur meedoen met een online samenleesuur via Zoom. We lezen samen een kort verhaal, romanfragmenten en gedichten en praten over wat ze bij ons oproepen. Je hoeft je niet voor te bereiden.

Samenlezen geeft je een uurtje rust, nieuwe gedachtes en bijzondere gesprekken. Ook online.

Een greep uit de reacties die we kregen van deelnemers:

- “Het is heerlijk om je vanuit je eigen huis te verbinden met mensen uit het hele land en zelfs Vlaanderen om samen teksten te lezen en te bespreken. Doordat we weinig van elkaar zien tijdens het lezen staat het verhaal volledig centraal en kun je echt een uurtje samen opgaan in de wereld van de poëzie en literatuur” – Mandy
- “Het wekelijkse online samenlezen doet mij goed in deze verder ongewisse periode waarin veel niet door kon gaan. Lastige onderwerpen worden niet gemeden worden, maar toch is het een positieve noot in de week. Het verrast mij ook hoe goed het onderlinge contact in deze diverse groep na enkele sessies al aanvoelt, ondanks dat ik weinig online ervaring heb” – Hsu
- “Door het online samenlezen ontmoet ik andere mensen, die ik hier in mijn dorp niet tegenkom” – Edith

Ook eens meedoen? Meld je aan via onderstaand formulier en dan ontvang je de zoomlink op donderdag in je mailbox.

Aanmelden hoeft maar een keer. Je hoeft niet per bijeenkomst te laten weten of je er wel of niet bent.

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Laat dit veld leeg als je een mens bent: